



Fredsljuset från Betlehem



Fredsljusbudskapet 2017

Fredsljuset kommer till oss då mörkret sänkt sig över Norden. Ända från Betlehem kommer lågan som kan fylla ett helt rum med värme och ljus.

Fredsljuset är en symbol för fred mellan människor och hopp om att tillsammans kunna skapa en bättre värld.

Under sommaren i år upplevde många scouter olika sommarläger och runt om i Norden hölls Jamboreer av olika slag. Det är en fantastiskt härlig känsla att samlas, vara tillsammans många scouter på samma plats, uppleva spännande äventyr och få nya kompisar. Då upptäcker vi också den speciella scoutkultur som sträcker sig över alla gränser. Det spelar ingen roll varifrån du kommer, hur du ser ut eller hur länge du varit scout. Gemenskapen i scouting följer dig var du än reser i världen och du känner igen dig även om du kommer långt, långt hemifrån.

Det är häftigt att tänka på att scouter från många olika nationaliteter tillsammans kan bygga en hel scoutstad. Tänk om det såg ut så i hela världen, att vi människor kunde mötas i fred och vänskap oavsett de olika länder vi kommer från och de olikheter vi för med oss. Runtom i världen är vi 65 miljoner scouter – tänk hur vi tillsammans kan skapa en bättre värld!

Hämta kraft, glädje och hopp från den lilla lågan som är Fredsljuset, lågan som kan ge både värme och ljus.

Med den kraften kan vi bygga broar mellan världens alla scouter och tillsammans skapa en bättre värld, en hoppfull värld fylld av fred!

Katarina Hedberg
Scouternas generalsekreterare

